



Leusden, 17 Februari 2015.

Aan het bestuur (gemeenteraad) van de Gemeente Leusden

betreft: Stop de vernielingen aan de liniedijk!

Als Wageningse natuurliefhebber heb ik met afschuw de vernielingen aan de liniedijk aanschouwd. Het wandelpad is vrijwel onbegaanbaar gemaakt. Geulen gegraven, takkenbossen die het pad versperren; het is er erg gevaarlijk geworden, vooral voor ouderen, om daar nog te kunnen wandelen. Het is nu gewoon wachten op ongelukken daar, vooral bij nat weer.

Wie heeft het verzonnen om oorlogsomstandigheden op de liniedijk neer te zetten, wat niemand wil? De liniedijk strook is een recreatief natuurgebied om te kunnen wandelen en van de bloemen en de beesten te genieten, zoals ik al vele jaren doe als omwonende. Maar dat plezier worden de inwoners, vooral de ouderen, nu afgenomen vanwege het risico van vallen en uitglijden.

Oorlogsherinneringen horen in een museum thuis, en desnoods met informatieborden, maar niet in de natuur. Loopgraven zijn niet meer van deze eeuw. De jongeren zeggen die oorlog niets en de ouderen zijn hun wandelgebied kwijt.

Draai de knop om gemeente en herstel jullie verkeerde visie en aanpak. Daarom:

Weg met de loopgraven en maak het wandelpad op de linie dijk voor iedereen die goed ter been is weer zo gauw mogelijk goed begaanbaar.

Verbeteren van de liniedijk tot een zo veilig mogelijke wandelpad.

Weg met de hinderlijke takkenbossen. Geen stenen, grint e.d. in het bos.

Weg met de oorlogsbunkers. Lelijk beton verpest het natuurlijke uitzicht. De bunkers kunnen aanleiding geven tot misbruik door de jeugd. We leven nu in 2015.

Zelfs de betonnen trapjes met de te hoge treden kunnen ook van zand en houten planken gemaakt worden.

Stop met het grootschalig storten en ophopen van zandzakken, die over enkele jaren toch kapot gaan en ongewenste rommel veroorzaken.

Hopelijk wordt dit probleem, waar al vele inwoners tegenaan lopen, ook in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Met vriendelijke groet

c.c. wethouder Jan Overweg en beleidsmedewerker Hans Peter Reinders

P.S. Laat de hondenuitlaat bij het strandje naast het fietsbruggetje bij de Cohensteeg, zoals het is. Honden vinden het dol op dat strandje te rennen en in het water te zwemmen.