

Van: "Kitty" <kittyvandrie@kpnmail.nl>
Datum: 12 mei 2014 15:38
Onderwerp: FW: Straatnaam Groot Agteveld
Aan: <kitty.kvd@gmail.com>
Cc:

Beste heren en dames van de gemeenteraad,

Een aantal jaren geleden heb ik contact met jullie gehad over een straat naam vernoemd naar mijn opa Johannes van Dijk (zie de mail bijgevoegd hieronder) Ik heb toen wel eens wat van jullie gehoord, maar helaas nooit een concreet antwoord mogen ontvangen.
Helaas tot mijn verdriet en vele andere familie leden is het nog steeds niet gelukt om het voor elkaar te krijgen om een straat vernoemd te krijgen naar mijn opa!
Deze man heeft zoveel voor Achterveld betekent in de geschiedenis van dit mooie dorp.
Ik zou het nu echt wel de grootste tijd vinden dat jullie actie gaan ondernemen om dit grote onrecht recht te gaan zetten!
Hoop dat ik binnenkort een positief reactie terug mag ontvangen,

Met vriendelijke groet,
Kitty van Dijk
Kitty.kvd@gmail.com
0642483136

Van: Kitty [mailto:kittyvandrie@kpnmail.nl]
Verzonden: vrijdag 20 september 2013 17:52
Aan: 'bestuurssecretariaat@leusden.nl'
Onderwerp: Straatnaam Groot Agteveld
Urgentie: Hoog

Beste mevrouw Van Beek,

Mijn naam is Kitty van Drie-van Dijk. Ik woon al heel mijn leven in het mooie dorp Achterveld. Ik ben een trotse kleindochter van Johannes van Dijk en Johanna van Dijk. Ik zal het proberen uit te leggen, waarom ik u deze mail stuur.

Er komt een nieuwe wijk in Achterveld genoemd "Groot Agteveld. Nu is mijn vriendelijk verzoek of het mogelijk is om een straat / laan te vernoemen naar mijn opa en oma van Dijk.

Mijn opa was de heer Johannes van Dijk geboren op 22-12-1910(gestorven 17-12-2004) te Achterveld. Hij heeft veel gedaan tijdens de Tweede Wereld oorlog, hij heeft samen met zijn vrouw Johanna van Dijk- Rutte meerdere onderduikers geholpen o.a. een Engelse parachutist en enkele joodse onderduikers. Dit was natuurlijk een groot gevaar voor zijn eigen gezin (hij had op dat moment zeven kinderen, later zouden dat er 14! worden).

Door deze moedige daad is mijn opa, die toen nog leefde beloond met het Yad Vashem verzetherdinkingskruis! Mijn oma was toen al overleden, maar die heeft hem postuum gekregen. Ook hebben mijn opa en oma bedankbrieven gekregen van president Eisenhower (VS) en van Churchill (Engeland).

Tevens heeft mijn opa wel 25 of 35 jaar (moet ik nog precies uitzoeken) gewerkt voor de Coöperatie (!) als pluimvee-adviseur. Daarnaast heeft hij jaren in de gemeenteraad gezeten en hij was wethouder van de gemeente Stoutenburg. Ik weet dat hij in deze periode ook locoburgemeester is geweest. Daarvoor is hij onderscheiden door de koningin met een lintje.

Kortom een hele goede reden om mijn opa/oma eindelijk te eren met een eigen straatnaam. Ik denk dat zij dit wel postuum verdiend hebben!

Bijgaande een document en een lint, zodat u het zelf kunt nalezen.

<http://www.jozefachterveld.nl/WO%20II.html>

Als u meer informatie wenst, kunt u mij altijd bellen 06-42483136

Ik heb een oom Jan van Dijk woonachtig te Leusden die alle informatie heeft omtrent mijn opa en oma.

Ook hoop ik op een reactie terug!

Met vriendelijke groet,

Kitty van Drie van Dijk